

# NIEUWSBERICHTEN 2012



## 20 NOVEMBER 2012 : DE DECEMBERZEGEL IS WEER VERKRIJGBAAR

Vanaf vandaag zijn onze Help2Help decemberzegels weer verkrijgbaar. Een velletje van 10 postzegels (gegomd) kost 4,50 euro en een rol van 100 stuks (zelfklevend) kost 45,00 euro. Bestel ze snel in onze webshop. U steunt hiermee ons project op het terrein van de baksteenfabriek.



## 4 NOVEMBER 2012 : HELP2HELP IN INDIA

Van 4 t/m 22 november zijn Jannie, Willeke, Ilse, Erik en Wilbert in India. Alle projecten worden bezocht, zo gaan we kijken hoe het met de bouw van de Prayrona-2 school staat, maar natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de school op het terrein van de baksteenfabriek. Er staan al diverse vergaderingen gepland om nieuwe projecten te bespreken en om het budget voor het komend jaar van de bestaande projecten door te nemen. Kortom: het worden een paar drukke weken! Vindt u het leuk om ons te volgen, kijk dan op ons weblog.



## HELP2POST

Vindt u maatschappij ondernemers ook leuk? Laat ons u daarmee Met de aankoop van ondersteunt u onze in Calcutta een kans

Kijk voor meer info [www.help21](http://www.help21)

## 12 OKTOBER 2012 : NIEUWE FOLDER GEMAAKT VOOR DE POSTZEGELS!

We willen graag de verkoop van postzegels wat meer stimuleren. Daarom hebben we een mooie (al zeggen we het zelf) folder gemaakt. Deze zullen we op markten uitdelen, maar ook aan familie, vrienden, bekenden en andere ondernemers. Mocht u nieuwsgierig zijn of wellicht ook iemand kennen die deze folder graag zou willen lezen, dan kunt u hem bij ons opvragen. (p.s. vanwege ons bezoek aan India, is de webwinkel, waar de postzegels te koop zijn, gesloten van 27 oktober t/m 22 november 2012.)



## 15 SEPTEMBER 2012 : KINDERBOEKENWEEK !

In verband met de kinderboekenweek zijn de prachtige boekjes van Fairbooks aantrekkelijk geprijsd. Van 15 september t/m 15 oktober betaalt u slechts 6 euro i.p.v. 6,95 euro. De boekjes onderscheiden zich door hun originele illustraties in de naïeve stijl van traditionele Indiase kunstenaars. Met de kinderboeken en tekenboeken over India van Fairbooks maken jonge lezers op een leuke manier kennis met wereldkunst. Leuk voor een kadootje of voor uw eigen kinderen. De prijzen zijn in de webshop reeds aangepast!



## 11 SEPTEMBER 2012 : IN MEMORIAM RIA HUIGENS

Op 31 augustus 2012 is, compleet onverwacht, Ria Huigens overleden. We verliezen in haar onze trouwste vrijwilligster en grootste fan. Al vanaf het ontstaan van de stichting was ze enthousiast en zat ze vol ideeën en plannen om aan de nodige fondsen te komen voor onze projecten. Zo is onder andere de jaarlijkse Goede Doelen Adventmarkt in Zierikzee ontstaan uit één van haar ideeën. Voor de verkoop maakte ze prachtige kaarten, die altijd gretig aftrek vonden. Vol enthousiasme verkocht ze de Help2Help postzegels vanuit huis. Als ze de deur uitging, had ze de postzegels altijd bij haar. Als er bij Ria thuis bezoek was, ging er niemand de deur uit, zonder dat ze gepassioneerd vertelde over het werk van onze stichting. Op markten was ze altijd aanwezig. Altijd een helpende hand, we hoefden het nooit te vragen, het was bijna vanzelfsprekend dat ze er was. Ria was tevens de moeder van Wilbert en Willeke, de oprichters van Stichting Help2Help. Het is een groot verlies, we zullen haar steun en aanmoediging erg missen.



## 31 AUGUSTUS 2012 : ARIF START ZIJN FYSIOTHERAPIE

Goed nieuws over Arif! Het gips mocht er deze week af en vandaag start zijn fysiotherapie. Zijn herstel gaat gelukkig voorspoedig en als het zo snel blijft gaan, zullen wij hem (helaas) niet meer zien als wij in november een bezoek brengen aan Calcutta. Maar dat is natuurlijk alleen maar goed voor hem! We vinden hem een bikkelen en hopen met hem op een voorspoedige revalidatie.



#### 25 AUGUSTUS 2012 : JANNIE DE RIJKE VOEGT ZICH BIJ STICHTING HELP2HELP

Voor veel mensen is dit misschien geen echt nieuws meer, Jannie helpt ons bijna al het gehele jaar met onze acties, maar vanaf vandaag is het min of meer officieel. Jannie de Rijke heeft in 2004 Stichting Helpindiahelpen opgericht en ze richtte zich voornamelijk op de medische behoeften van kinderen. Dit met name op projecten die ook wij ondersteunen. We kennen elkaar dan ook goed. Deze samenwerking leidde dus dit jaar tot een soort fusie, vanaf nu gaan we samen verder onder Stichting Help2Help! Wij zijn dan ook erg blij dat we samen verder kunnen gaan, zo kunnen we de kinderen nog beter helpen om ze uit de vicieuze cirkel van armoede te trekken. Voorlopig is de website van Jannie haar voormalige stichting nog actief, dus als u wilt weten wat zij zoal gedaan heeft, kunt u kijken op [www.helpindiahelpen.nl](http://www.helpindiahelpen.nl). Wilt u haar beter leren kennen? Kijk dan links in het menu even onder 'over Help2Help'.



#### 6 AUGUSTUS 2012 : ASHIT IN HET ZIEKENHUIS

Is dat even schrikken! Een bericht uit Calcutta dat Ashit, een van de directeuren van de Prayrona scholen, een motorongeluk heeft gehad. Hij probeerde uit te wijken voor een spugende automobilist (!!) en is daarbij aan de zijkant van de weg terecht gekomen en heeft hij zijn evenwicht verloren. Inmiddels is hij geopereerd heeft hij twee pinnen in zijn knie gekregen. Hij zal de komende weken rust moeten houden, zodat hij volledig kan herstellen. Vanaf deze plaats wensen we Ashit heel veel beterschap toe!



#### 4 AUGUSTUS 2012 : ARIF MALLICK, HET GAAT GOED MET HEM!

We hebben dit nieuws even stil gehouden, omdat we het allemaal best spannend vonden. Op 13 juli j.l. is Arif Mallick geopereerd in het R.C.F.C. en het gaat goed met hem! Arif is 12 jaar oud en komt uit Kashko op zo'n 150 kilometer van Kolkata. Hij heeft een aangeboren afwijking, zijn rechter dijbeen is te kort en hij kan zijn rechterknie niet buigen. De chirurgen van het R.C.F.C. hebben hem geopereerd, waarbij zijn dijbeen gebroken en daarna gefixeerd is. Beetje bij beetje wordt zijn dijbeen op deze manier verlengd. We verwachten dat Arif zo'n 3 tot 4 maanden in het R.C.F.C. zal moeten verblijven. Dat betekent dat we hem straks wellicht in levende lijve kunnen ontmoeten! Het fixeren en oprekken van zijn dijbeen is een pijnlijk proces, desondanks zien we hem hier lachend op de foto. We vinden Arif dan ook een stoere bink en we wensen hem veel beterschap en een fijn verblijf in het R.C.F.C. ! (De kosten voor de operatie en revalidatie worden door Stichting Help2Help betaald.)



#### 10 JULI 2012 : NIEUWE FOTO'S BOUW P2 SCHOOL

Het gaat snel met de nieuwbouw! Half mei was de oude school compleet gesloopt en werd gelijk gestart met de nieuwbouw. Begin juli is zowel de fundering als de verdiepingsvloer klaar! En dat allemaal net op tijd voor de moesson, toch een periode waar er even niet gebouwd kan worden. We zijn reuze trots op onze medewerkers in Calcutta!! (Kijk voor meer foto's even onder 'fotogalerij' links in het menu)



#### 21 JUNI 2012 : DE ZOMERZEGEL IS UIT !!

Na de lente- en de herfstzegel is vandaag de zomerzegel uitgekomen. Een vrolijke zegel met zee en strand. Een velletje van 10 postzegels kost 6 euro. Bestel hem snel in onze webshop, waar u ook onze andere zegels kunt bewonderen (en aanschaffen). De 'seizoenenserie' is hiermee bijna compleet, eind van het jaar hopen we de winterzegel uit te kunnen brengen.



#### 8 JUNI 2012 : VERSLAG VAN HET MEDISCHE PROJECT IN KHAMARGACCHI

Vandaag ontvingen wij foto's en een verslag van het onlangs gestarte medische project op het terrein van de steenfabriek. Er komt momenteel tweewekelijks een arts langs om de kinderen van de school te onderzoeken en om in kaart te brengen wat de grootste medische problemen zijn. Een van de eerste resultaten is dat vrijwel alle kinderen last hebben van wormen. Daarom wordt er al direct medicatie gegeven om dit te bestrijden.



#### 30 MEI 2012 : START BOUW NIEUWE PRAYRONA-2 SCHOOL !!

Begin mei konden we u melden dat de oude Prayrona-2 school was gesloopt. Daar waren we erg blij mee, want een periode van 1,5 jaar wachten op vergunningen en wachten op Indiase bureaucratie werd daarmee afgesloten. En Ashit en Reena laten er geen gras over groeien, er is gelijk gestart met de bouw van de nieuwe school. Kijk in de fotogalerij links in het menu voor meer foto's.



#### 14 MEI 2012 : DE VLINDERPOSTZEGEL

Trots zijn we op de prachtige postzegel die vandaag wordt gelanceerd. Een resultaat van de samenwerking met Fairbooks. Fairbooks stelde ons een van hun illustraties ter beschikking, een mooie Madhubani-vlinder. De postzegel is vanaf vandaag verkrijgbaar in onze webshop.



#### 13 MEI 2012 : DE NIEUWE NIEUWSBRIEF IS UIT

Een nieuwe nieuwsbrief met het laatste nieuws omtrent de bouw van de P2 school en leest u alles over de Help2Help-tempelschool! Ook leest u alles over de nieuwe samenwerking met Fairbooks en over de postzegel die hieruit voortgekomen is. Lees hem via de link op onze website.



#### 23 APRIL 2012 : SAMENWERKING MET FAIRBOOKS

Erg trots zijn wij op de samenwerking met Fairbooks, de eerste en vooralsnog enige fairtrade uitgeverij in Nederland! Fairbooks publiceert kleurrijke kinderboeken over India, tekenboeken, kunstuitgaven en educatief materiaal. Zowel in het Nederlands, Hindi als in het Engels. In onze vernieuwde webshop zijn de kinderboekjes en een prachtige verjaardagskalender te koop van Fairbooks. Met de aankoop ondersteunt u onze stichting! Daarnaast heeft Fairbooks een aantal illustraties beschikbaar gesteld aan Stichting Help2Help met als doel hier mooie postzegels van uit te brengen. Fairbooks en Stichting Help2Help hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking.



#### 23 MAART 2012 : DE START VAN DE SLOOP (EN DUS NIEUWBOUW) VAN DE PRAYRONA-2 SCHOOL !

Op 23 maart 2012 was het dan eindelijk zover ! De eerste dag van de sloop van de oude Prayrona-2 school. We hebben er 1,5 jaar op moeten wachten voordat alle tekeningen, toestemmingen en vergunningen rond waren, maar nu is het dan zover. De nieuwe Prayrona-2 school is weer een stapje dichterbij !



#### 21 JANUARI 2012 : DE NIEUWE FOLDER IS UIT !

Met dank aan Henk (voor de opmaak) en Remco (voor het drukwerk) hebben we een spliksplinternieuwe folder uit ! We zijn er reuze trots op. We hebben hem altijd bij ons als we op markten staan of een presentatie houden. Vraagt u er gerust naar (dat geldt overigens ook voor onze nieuwsbrieven). Maar u kunt hem uiteraard ook vanaf onze website downloaden.



#### 11 JANUARI 2012 : FLOOR MAAKT EEN WERKSTUK VOOR SCHOOL OVER DE KINDEREN IN INDIA !

Floor zit op school in Numansdorp en gaat een werkstuk maken over de kinderen in Calcutta en over het werk van Help2Help. Daarom kwam ze samen met haar moeder langs om allerlei vragen te stellen. Het was een hele gezellige middag, waarbij we Floor een sari hebben laten zien, die ze natuurlijk ook wel even aan wilde !! Kijk eens hoe mooi het haar staat, inclusief mooie sieraden en bindi tussen haar ogen !! We wensen Floor heel veel succes met het maken van haar werkstuk. (Ondertussen is duidelijk geworden dat Floor maar liefst een 9,5 kreeg voor haar werkstuk !! Gefeliciteerd Floor !!)



#### 5 JANUARI 2012 : ARTIKEL ONS EILAND IN VERBAND MET 5-JARIG BESTAAN

Iris Kouwen van Ons Eiland heeft een prachtig artikel geschreven over het 5-jarig bestaan van onze stichting, afgelopen december. Wij willen Iris hierbij bedanken voor de belangstelling en de media-aandacht.