

Help2Help Nieuws!

Nieuwsbrief 9
November 2015



Het is weer al even geleden dat u van ons hoorde. Alle nieuwtjes en wetenswaardigheden plaatsen we tegenwoordig op onze facebookpagina, hopende daarmee iedereen te bereiken. Dit blijkt echter niet het geval en om die reden hierbij Nieuwsbrief nr. 9. Laat u ons gerust weten wat u ervan vindt, we staan open voor suggesties en ideeën.

Veel leesplezier!

Dromen voor het RCFC in Bolpur

Agenda

28 november 2015
Post-21 Minimarkt
Oud-Beijerland

Elke eerste vrijdag van de maand is er een inloopmeditatie bij de Yogabloem in Mijnsheerenland.

Deelname is gratis, een donatie voor Help2Help mag. Kijk op www.yogabloem.nl voor meer informatie.

Kijk voor de laatste updates, wijzigingen, openingstijden en adresgegevens op onze facebook-pagina of op www.help2help.nl



Foto's van het Bolpur centrum uit 2012

Alweer drie jaar geleden bezochten we in Bolpur, een stad ten noorden van Calcutta, waar het RCFC een 'dependance' heeft. Elke week kwam hier een fysiotherapeut langs om kinderen te checken die geopereerd waren en nieuwe potentiële patiënten te onderzoeken.

De ambities van het RCFC met Bolpur waren groot en de nood was hoog. Er was behoefte aan een fulltime fysiotherapeut en een kinderarts en er zou betere begeleiding voor de pas geopereerde kinderen moeten komen. Hoe graag we ook zouden willen helpen, voor onze kleine stichting was dit een brug te ver (ofwel te duur).

Door het ontbreken van sponsors en goed management is de situatie sindsdien alleen maar verslechterd. Momenteel zijn er zelfs helemaal geen spreekuren meer en de staat van het gebouw is dramatisch.

Gelukkig is daar nu Alok, de nieuwe secretaris van het RCFC, hij heeft zich volledig op het project Bolpur gestort. Intussen hebben zich meerdere sponsors aangemeld die het centrum draaiend willen houden met meerdere spreekuren per week! Alleen... het centrum draait op dit moment niet.

De staat van het onderhoud is het knelpunt. En daar kunnen wij, als kleine stichting, wél bij helpen! Wij gaan het RCFC helpen het centrum weer op te starten. We voeren de hoognodige reparaties uit, zodat er in ieder geval één spreekkamer beschikbaar is. Daarmee kan de fysiotherapeut zijn wekelijkse spreekuur hervatten. Als de potentiële sponsors op bezoek komen, zien ze het centrum in actie en hun besluit nemen.

Duimen jullie mee dat dit het begin is van een bloeiend centrum waar de komende jaren honderden, zo niet duizenden kinderen geholpen gaan worden?!

Hitte in Calcutta



Zoals elk jaar stijgen in de vroege zomer de temperaturen in Calcutta tot onmogelijke hoogtes. De kinderen van de Prayona-2 school laten zich echter niet van de wijs brengen en maakten er dit jaar een waterfeest van! (Foto is gemaakt door Ashit Sur)

Youbedo en Bookdifferent



Ons helpen zonder dat het je geld kost? Ja, het kan en wel via YouBeDo en Bookdifferent!

Koop uw boeken via YouBeDo.com

YouBeDo is een onlineboekenwinkel. Je koopt hier je boeken, tegen dezelfde prijs als elders en YouBeDo schenkt 10% van het aankoopbedrag aan een goed doel. Je mag als consument, dit goede doel zelf kiezen! Wat een prachtig initiatief. Zoals ze zelf zeggen 'Goed doen is vanaf nu gratis'. Probeer het uit, bestel een prachtig boek (dat je altijd al wilde hebben) op www.youbedo.com, kies waar jouw 10% heen gaat en laat dat Stichting Help2Help zijn. Het betalen van je bestelling kan zowel per ideal als per acceptgiro. Steun YouBeDo, steun Help2Help! (p.s. kleine tip, zoek op 'help' en niet op 'help2help').

Boek uw hotel via BookDifferent

Help2Help is ook aangesloten bij BookDifferent. Hier kunt u een hotel boeken, voor een weekendje weg, een vakantie of een zakenreis. U kunt wereldwijd boeken. 50% van de winst die BookDifferent op uw boeking maakt, schenkt zij aan een goed doel, wat u ook hier zelf mag kiezen. Boekt dus voortaan via www.bookdifferent.nl en kies voor Help2Help!

Erik van Nieuwenhuijze



Stichting Help2Help wordt gerund door een vijftal enthousiastelingen: Wilbert Huigens, Ilse van 't Verlaat, Erik en Willeke van Nieuwenhuijze en Jannie de Rijke. In deze nieuwsbrief stellen we Erik aan u voor, ons algemeen bestuurslid.

Ik ben Erik, geboren en getogen in het Zeeuwse Scharendijke. Daar heb ik ook mijn vrouw, Willeke, leren kennen, beiden werkten we op zaterdag in een supermarkt. Na een technische opleiding (LTS/ MTS-werktuigbouwkunde) ben ik in 's Gravendeel terecht gekomen bij een carrosseriebouwer voor zandkeepers. Daarna ben ik als hydrauliekmonteur in de scheepsbouw gaan werken, wat ik nog steeds met veel plezier doe.

Mijn eerste ervaring met India was toen Willeke er alleen heen ging om vrijwilligerswerk te doen. Het jaar daarna zijn we samen gaan kijken en ook ik raakte enthousiast over de impact van kleinschalige projecten die daar opgezet waren.

Als we in Calcutta zijn, vind ik het leuk om iets met de kinderen te ondernemen. Knutselen, tekenen, een spel of naar de speeltuin. Weer thuis knutsel ik graag wat in elkaar. Ik heb al heel wat 'handige dingen' gemaakt, zoals een standaard om de decoratieve slingers aan op te hangen en een aantal bakken, zodat we onze verkoopwaar op markten goed kunnen laten zien.

(Foto is gemaakt door Pien Meppelink van Target Press)