

Help2Help Nieuws!

Nieuwsbrief 7

April 2014



Het voorjaar is van start gegaan en hoe, dat belooft wat voor de komende maanden! Ook Help2Help gaat een energieke periode tegemoet. Nieuwe activiteiten en veel nieuwe plannen, we hebben er enorm veel zin in.

In deze editie kijken we terug op het bezoek aan India in december, updates we jullie met het laatste postzegelnieuws en leest u alles over de Indiadag op 17 mei a.s.. Daarnaast stellen we weer een bestuurslid aan u voor, Wilbert Huigens, onze voorzitter.

Veel leesplezier!

Agenda

17 mei 2014
Help2Help Indiadag
Oud-Beijerland

16 augustus 2014
Braderie Vlasdag
Dreischor

15 november 2014
Wintermarkt
Alphen aan den Rijn

Kijk voor de laatste updates, wijzigingen, openingstijden en adresgegevens op www.help2help.nl

Twee volle weken Calcutta



In december 2013 bezochten Willeke van Nieuwenhuijze en fotografe Lyzian Kolkman Calcutta. In twee weken tijd zijn alle projecten bezocht, zijn plannen gemaakt voor het nieuwe jaar en inkopen gedaan voor de markten en werd financiële verantwoording afgelegd. Kortom, het waren een drukke twee weken!

Trots zijn we, dat we kunnen vertellen dat alle projecten goed draaien. We zijn ons ervan bewust dat dit ook anders kan.

De Atmaraksha school en de Prayrona scholen melden trots dat er steeds meer kinderen doorstromen naar de 'formele' scholen, waar ze een staats-erkend diploma kunnen halen.

Het nieuwe schoolgebouw van Prayrona-2 is volop in gebruik. Kinderen krijgen nu in een schone ruimte en in een rustige omgeving les. Het gebouw moet echter nog steeds afgewerkt worden, de verwachting is dat dit eind 2014 kan gaan gebeuren.

Er waren dit jaar veel kinderen in het R.C.F.C.; sommige zijn net geopereerd en liggen nog op de ziekenzaal. Het is altijd een genot om daar op bezoek te gaan, al klinkt dat heel tegenstrijdig, dat beseffen we ons. Toch heerst er zo'n rust en voel je de liefde waarmee de kinderen omringd worden. Het is een heel speciaal plekje in Calcutta. Het was goed om te zien dat er een nieuwe ruimte voor fysiotherapie en een nieuwe werkplaats voor hulpmiddelen was geopend. Dit met behulp van giften van de Japanse ambassade. Het betekent dat er nu ook patiënten van buitenaf geholpen kunnen worden, wat weer extra financiële middelen oplevert voor de kinderen. Dergelijke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen.

De school op de baksteenfabriek heeft sinds een half jaar een nieuw gebouw. De situatie is enorm verbeterd voor de kinderen, voorheen kregen ze les in de tempel, die helemaal open is. Nu krijgen ze les in een 'normaal' gebouw, ze worden niet meer afgeleid door activiteiten die buiten plaats vinden en als het winter is, is het veel aangenamer. Nog steeds komt er tweewekelijks een arts langs die de kinderen onderzoekt en in de gaten houdt. Elke drie maanden krijgen ze een wormenkuur. Het was leuk om te zien dat de kinderen wat meer gewend raken aan bezoek van 'westerlingen'. De eerste keer zagen we alleen maar bange gezichten. Nu wordt er wat meer naar ons gelachen en vinden ze het leuk om samen spelletjes te spelen. Al blijft een grote groep ons nog steeds vanaf een afstand observeren, wat natuurlijk helemaal niet erg is.

Wie meer wil lezen en foto's wil zien van dit bezoek, kan kijken op ons weblog: stichtinghelp2help.blogspot.nl.

Indiadag in Post-21 op 17 mei 2014



Spannend! Op 17 mei 2014 organiseren wij een Indiadag in Oud-Beijerland bij Post-21. Het betekent dat de hele dag, van 10 uur 's morgens tot half 11 's avonds in het teken zal staan van India.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-17.00 in Indiase sferen

Luister naar Indiase muziek, kijk documentaires, verwonder je over onze projecten door de lens van fotografe Lyzian Kolkman en doe mee met de schrijfactie voor Amnesty International. Stap in een Indiase fietsrickshaw, ga ermee op de foto, als je durft zelfs in Indiase kleding! Maak je eigen wierook, wees creatief met Indiase stempels of laat henna zetten. Koop leuke Indiase cadeautjes en geniet van typisch Indiase snacks en drankjes.

14.00-16.15 Bollywood dansworkshops

Leer dansen zoals in de film en doe mee met de workshop, verzorgd door bollywooddansschool Niembooda. We starten om 14:00 uur voor kinderen (€5,00 p.p.) en om 15:00 uur voor volwassenen (€10,00 p.p.). Er is beperkt plaats voor deze workshops, dus meld je alvast aan via info@help2help.nl, vol=vol!

19.30-22.30 uur Bollywood cinema

Kom kijken naar een mooie bollywoodfilm vol kleur, muziek, Indiase humor, dans en Indiase romantiek. De film is Nederlands ondertiteld en voor de toegang vragen we €5,00 p.p.. Geniet voor, tijdens en na de film van typisch Indiase snacks en drankjes, zoals een Thums Up cola of Kingfisher bier.

Jullie komen toch zeker ook?

Check onze [facebookpagina](#) voor de laatste updates en/of wijzigingen.

De opbrengsten - na aftrek van kosten - komen volledig ten goede aan onze projecten!

Wilbert Huigens



Stichting Help2Help wordt gerund door een vijftal enthousiastelingen: Wilbert Huigens, Ilse van 't Verlaat, Erik en Willeke van Nieuwenhuijze en Jannie de Rijke. In deze nieuwsbrief stellen we Wilbert aan u voor, onze voorzitter.

Formeel de voorzitter van de stichting, maar in de praktijk zijn we allemaal, en dat is inclusief onze vrijwilligers, even belangrijk. Geboren op Schouwen-Duiveland en woonachtig in West-Brabant. In het dagelijks leven Coördinator Geodata bij het ministerie van Economische Zaken.

In 2008 voor de eerste keer naar India. Ik was ongerust of ik al die "ellende" wel aan zou kunnen. In de sloppenwijken is veel armoede, maar er wordt ook veel gelachen. Je ziet dat kleine schoolprojecten grootse resultaten afleveren en de kinderen helpen je er dan ook enorm van te genieten. Met die herinnering op zak zijn we in 2010 en 2012 terug gegaan. Dit keer ook om zelf les te geven op de scholen. Een bijzondere ervaring!

Het bezoek aan de baksteenfabrieken buiten Calcutta was erg bijzonder. Kinderen werken daar gewoon met de ouders mee, in de brandende zon en in de rook van de ovens. Er werd niet gelachen. Mijn doel is om die kinderen een kans geven! Een kans op een glimlach of een mooie dag. Misschien zelfs een beter bestaan. Ik ga er voor!

Postzegelnieuws



In de vorige nieuwsbrief meldden wij u het vervelende nieuws dat wij, door een absurde prijsverhoging van PostNL, moesten stoppen met de postzegelverkoop. Naar aanleiding van dit bericht heeft er 'iemand met een groot hart' contact met ons gezocht. Wij zullen u de details besparen, maar het komt er op neer dat wij voorlopig door kunnen gaan met onze postzegel-activiteiten!

In de januari is onze nieuwe Help2Help-winterzegel uitgekomen. De postzegels zijn, zowel op vel als op rol, verkrijgbaar in onze webshop, die te bereiken is via onze website www.help2help.nl.